

# SILJA SÄL

Hej, ja e en 13 år gammal vikarsäl från Apparätön som söker samtalssällskap med intressanta typer i alla åldrar. Ja e en sån här cool, rolig och trendig typ. Helst hänger ja ute me mina vänner eller **shoppar**. Alla mina bästa vänner bor i Den andra världen, så ja kan bara se dem genom nätet. Men int gör de nåt. På nätet köper ja ju också allt. Vem orkar fara ti butiken mera, när man kan beställa hem allt **tufft** fast medan man ligger på stranden? Ja tycker förresten jättemycket om att bara ligga och ta det lugnt: på stranden eller soffan hemma, båda går lika bra. Den enda motion jag gillar är att simma. Mamma säger att min starkaste kroppsdel är käften, eftersom hon tycker att jag käkar alldeles för mycket tuggummi. Men tuggummi är liksom min **favoritmat**. Min mamma heter Nina Säl. Hon är bankdirektör på Apparätöns bank. Hon har säkert tio olika **kreditkort**. Mamma har sparat informationen från ett av korten på min tablett, så att jag inte behöver störa mamma med mina **nätbeställningar**. Jag får köpa helt va jag vill ha, och ofta beställer ja allt som ja ser i reklamerna. Jag följer Krita Kreaturs reklambyrå aParaden på Kwitter. Därifrån får jag alla mina bästa idéer.

Min pappa Nestor Säl äger SälCo-rederiet. Pappas skepp är det enda sättet att komma hit till ön. Pappa älskar att resa och han är hela tiden på **arbetsresa**. Mamma brukade tycka om att resa. Som unga brukade de ibland resa runt Den andra världen skilt för sig, tills de en dag båda två råkade simma hit till Apparätön. På den där **strandklippan** träffade de varandra första gången, och där finns fortfarande utmärkt platsen där de pussades för första gången. Pappa och mamma far ut till den klippan en gång i året för att simma och fira sin **årsdag**.

Jag sku också vilja fara ut och **resa** som pappa och mamma gjorde när de var unga. Jag ha aldrig ännu besökt Den andra världen, men jag vet att jag sku **trivas** där. Jag

sku kunna träffa alla mina vänner på riktigt och se hur det är i den stora världen.

Jag frågade redan av mamma om jag kanske sku kunna komma med nån gång när pappa far på arbetsresa. Men mamma sa att det inte går. Hon tycker att jag är för ung och att det är för annorlunda i Den andra världen. Jag fattade int riktigt vad hon menade när hon sa att när pappa kommer till Den andra världen måst han hoppa från skeppet och simma i land så att folk inte i onödan jagar upp sig. Varför i all världen? Pappa äger ju dom där skeppen!

Ja tror att mamma hitta på hela grejen. Hon är rädd att om ja slipper till Den andra världen vill ja int mer komma tillbaka. Och nog kan de ju hända. Ja vill berätta en **hemlighet** för er. Ja e förälskad i en jätte söt säl. Hon e bara två år äldre än jag och ja ha följt henne sen början på Bildogram. Hon e helt jättepopulär. Hon har nuförtiden över 500 000 **följare**. Men nu när ja också ha börja få mer följare, ren över 1500, så börja hon följa mig också! Hon ha ren skickat 37 hjärtan åt mig. Jag räknar dem varje dag. Jag måst slippa å träffa henne. Jag måste! Ja ha ren undrat om kanske Valter sku kunna föra mig dit. Han jobbar för pappa och är öns egen räddningsval. Nånej, ja skoja bara. Int kommer ja nu att avslöja mina planer här heller.

Men hej, om du vill tala me mig kan du skriva mig på: Willowy13. Jag finns också på VemVadVaddå och SnabbaChatt. Elle skicka ett meddelande om du känner till nåt nytt fint **program för snabbmeddelanden**! En av mina kompisar mobbades på SickSack, så den använder ja inte mer. Hejjjjj dåååååååå!

